

Ugebrev 24

Kære forældre i Skovbørnehaven

Vi kan i næste uge sige velkommen til Kicki og Sidsel, som begge er vikarer. Så har Oswald været forbi (Oswald er sommervikar fra sidste år) og han kan også hjælpe os i år 😊

Vi håber, at vi nu har de voksne vi skal bruge til at komme godt gennem sommeren. Når der er noget nyt omkring personale situationen vil i straks blive informeret.

Der har været misforståelser omkring udmeldinger til børnene omkring vores "gamle" kollegaer – nogle børn vidste besked hjemmefra - derfor er alle børn nu informeret af os.

Der er lagt invitationer ud til alle børn til vores sommerfest/afslutningsfest på fredag.

Tirsdag: Stjernebørnene havde fokus på de gode relationer og der var leg i små grupper på basen.

Månebørnene var på naturlegepladsen og lege der blev afsluttet med en fantasirejse til Thailand.

Solbørnene var på tur til højskolen og afsluttet "dagen" med at besøge SFO.

Onsdag: Stjernebørnene var på tur og her var de tre grundsanser i spil, taktilsansen (noget med at røre), vestibulærsansen (balance) og den kinæstetiske sans (fornemmelse for egen krop mm.).

Månebørnene var på tur til skoven, der blev leget lege op og ned af bakken, og der var også nogle som snittede pinde.

Solbørnene var på besøg i skolen og legede bagefter på basen.

Torsdag: Stjernebørnene var på tur til hviskeskoven – igen med fokus på de tre sanser. Der var leg oppe og nede og der blev rørt ved forskellige elementer i naturen.

Månebørnene indtog græsplænen og spillede finsk rundbold – det var sjovt og god læring for alle, der bliver helt sikkert spillet/leget mere af den slags boldlege. God træning for børnene i at vente på tur, spille efter regler og spille sammen.

Solbørnene gik ned på skolen og legede på deres legeplads og udearealet omkring.

Fredag:

Bålmad – der blev skåret grøntsager til en skøn suppe. Leg på basen og så blev vi afprøvet af vejrguderne, som skiftede voldsomt i vejret, der blev derfor trænet i at skifte tøj 😊

God weekend til jer alle.

