

Ugebrev 18

Kære forældre



Vi har brug for jeres hjælp!! Der er desværre startet en kedelig tendens til, at flere børn ikke gider, at gå på toilettet og i stedet benytter ”skoven”, hytterne eller andre steder på basen. Vi vil gerne bede om jeres hjælp til, at tale med jeres barn om, at de SKAL gå på toilettet.

Vi er startet op med at lave brobygning med de kommende skolebørn og SFO/skole. Hver tirsdag går vi i tidsrummet 12.15-13.00 på skolen og er sammen med nuværende 0.klasse. Hver fredag går vi på skolen kl.8.00 og synger morgensang. Derudover har vi planlagt nogle besøgsdage hos hinanden som I vil få nærmere besked om.

Vi får taget fælles foto mandag 15. maj – ca. kl.10.00

Mandag:

Sidste besøg af CSU-Holbæk, vi ses måske igen 😊

Stjernebørn – velkommen til Villads. Vi har leget hjemme på basen, været en lille tur ude på marken og se de nye planter.

Månebørn har været på blomstertur – der blev fundet blomster vi kendte og dem vi ikke kendte tog vi med hjem for at undersøge nærmere. Turen gik til bjergsøstien, som udfordrede vores motorik – børnene mærkede at de var lidt ømme i benene da de kom hjem.

Solbørn – Velkommen til Karl, Asta, og Katrine. Vi var på ”marken” og inspicere de mange nye planter og buske vi plantede ud i fredags. Vi digtede vores eget eventyr ud fra de ønsker som børnene kom med. Bagefter gik vi på græsplænen og legede forskellige lege.

Tirsdag:

Stjernebørn har været på tur til shelterne – undervejs blev der leget og vi stoppede ved søen og kastede mælkebøtter i for at se om de kunne flyde. Der blev også leget at vi tændte bål i bålhytten.

Månebørn har været på tur til ”elefant skoven”. Der var desværre ingen elefanter, men der blev fundet en ny blomst, som ingen af dem før havde set.

Solbørn tog på insekttur til ”insektlandsbyen” – vi fandt mange af de små insekter vi kender og der kom også en sommerfugl forbi. Vi fortsatte vores tur ned til shelterne hvor vi klatrede i træer og legede drenge/pige fanger.

Onsdag:

Stjernebørn har leget på basen og var på en lille tur til ”insektlandsbyen”.

Månebørn var på tur ud over markerne og på vejen tilbage mødte de solbørnene som var ved Vallekilde Højskole, hvor også selveste Rasmus Klump var på besøg.

Torsdag:

Sol – og stjernebørn har været sammen på tur til shelterne, der blev både snittet, klatrede i træer og studerede de forskellige dyr i skovbunden.

Månebørn har sået en masse forskellige krydderurter i vores plantekasser. Leg på basen hvor der var masser af plads, da de andre grupper var på tur.

Fredag:

Solbørn og et par månebørn var på skolen og syngte morgensang. Vi fik besøg af Bodil fra bh. Klassen. Bålmad – menuen stod på heksehår og heksefinger.

Tak for denne uge - i ønskes alle en solskins beriget weekend.